



# PARTIZAN

**Bütün ülkelerin işçileri ve ezilen halklar, birleşin!**

**TKP/ML PARTIZANLARI,**

*Özel Sayı*

**TİKKO SAVAŞÇILARI VE TÜM**

**DEVİRİM ŞEHİTLERİ ÖLÜMSÜZDÜR!**

Emekçiler, devrimciler, yoldaşlar,

Ocak ayı Parti şehitlerimizi anma ayıdır. Bu ayın Türkiye devrim tarihinde anlamı büyüktür. Bu ay; halk uğruna ölümü korkusuzca kucaklayarak, kanlarıyla devrim yolunu kızılaştıran komünist PARTIZAN'ları anma ayıdır.

Çeşitli milliyetlerden emekçi halkımız ve kızıl bir güneş gibi onu aydınlatan, yol gösteren Türkiye işçi sınıfının kurmay heyeti, TKP/ML için bu ayın özel anlamı nedir?

TKP'nin kurucusu, Türkiye işçi sınıfının ölümsüz önderlerinden MUSTAFA SUPHİ ve 15 yoldaşı 29 Ocak 1921'de faşist Mustafa KEMAL ve şürekası tarafından Karadeniz'de alçakça katledildiler.

Türkiye'nin ameleleri, rençberlerinin, kacasası yiğit Türkiye halkının gönlünde ölümsüzleşen MUSTAFA SUPHİ yaşıyor. O bugün PARTIZAN yoldaşların elinde bir bayrak olarak elden ele, bir türkü olarak dilden dile yaşıyor, yaşatılacak. Kemalistler onu katletmekle; Türkiye halkını öndersiz, teşkilatsız bırakacak, onlara boyun eğdireceklerini zannettiler. Türkiye işçi sınıfının bir daha öncü örgütüne kavuşamayacağını, kurtuluş güneşinin doğmamak üzere batacağını zannettiler. Oysa her gecenin nasilki şafağı, gündüzü varsa, her kışın sonunda nasilki ilkbahar varsa, zulme karşı da mücadele, faşist devlete karşı da mücadeleye yol gösteren işçi sınıfının öncüsü de var olacaktır. Yenilgiler, darbelerin bunu tümünden önlemeye gücü yetmeyecektir.

Karadeniz'de katledilen MUSTAFA SUPHİ ve diğer 15 PARTIZAN yaşıyor.

Hayali gönlümde yadigar kalan  
Bir yanım deryada çalkalanır şimdi  
15 yoldaş ile boğulup ölen  
Bir yanım deryada çalkalanır şimdi.



MUSTAFA SUPHİ ETEM NEJAT

18 Ocak 1976 ATILLA  
21 Ocak 1924 LENİN

İşte onlar şimdi halkımızın dilinde isyan türküleri olarak böyle yaşıyorlar, yaşayacaklar.

Kızıl oldu Karadeniz;  
Yıkılası zulüm seni  
15 yerde yara deniz  
Yıkılası zulüm seni...

Ettin, ettin çok eyledin  
Özgürlüğü yok eyledin  
Sen ölümü hak eyledin  
Yıkılası zulüm seni.

İşte halkımız onların katledilmesinde acısını böyle dile getirmekte, onları adına yaraşır biçimde kavganın bayrağı, yol gösteren ölümsüz önderleri olarak faşist Türk devletine karşı kahramanca mücadele yürüterek anmaktadırlar.

Emekçi kardeşler, bacılar!

Kemalistlerin MUSTAFA SUPHİ ve yoldaşlarını katletmeleri; Türkiye komünist hareketi için büyük bir darbeydi. Nitekim MUSTAFA SUP-

HI'nin katledilmesinden sonra TKP'nin önderliğini ele geçiren Şefik HÜSNÜ revizyonisti ve tayfasıyla birlikte bu darbe daha da büyük oldu. Geçici bir yenilgi oldu. Böylelikle MUSTAFA SUPHİ'nin kurucusu olduğu şanlı TKP, revizyonist, ihanet şebekeleriyle gasp edildi. Giderek yozlaşmış bir parti haline dönüştü.

Kemalistlere karşı mücadelenin değil uzlaşmanın, bütünleşmenin, çeşitli milliyetlerden halkımızın kurtuluşunun değil onun karşısına dikilip engel olmanın aracı oldu.

Milli baskıya karşı mücadelenin değil, ezilen bağımlı Kürt ulusuna ve diğer azınlık milliyetlere uygulanan milli baskıya boyun eğmelerini vaazeden, Türk hakim sınıflarının milli baskısına baş kaldıran ezilen ulus ve azınlıkların mücadelesini "hortlayan gerici-lik" olarak damgalayıp şiddetle ezilmesinin destekçisi olan bir hale geldi.

Nevarki, başta da söylediğimiz gibi, revizyonist ihanet ve karşı-devrimci her türden iğrenç saldırı Türkiye işçi sınıfının öncüsünün kızıl şafaklarda yeniden doğuşunu engelliyemedi. 50 yıllık revizyonist geleneğe baş kaldırdı. 1970'li yıllarda İBRAHİM KAYPAKKAYA önderliğindeki komünist devrimciler kızıl sancığı yeniden yükselttiler.

Oportünizme, revizyonizme, her türden anti-ML akıma karşı yürütülen zorlu ve şerefli mücadele içinde 1972 yılında Türkiye işçi sınıfının öncü örgütü TKP/ML'i kurdular.

MUSTAFA SUPHİ ve yoldaşlarının şanlı geleneği sürdürüldü. TKP/ML'in kuruluşuyla birlikte çeşitli milliyetlerden Türkiye halkı kurtuluş fenerine yeniden kavuştular. Bunun Türkiye devrim tarihinde önemli bir yeri vardır. Şafakta kızıl bir güneş gibi doğuşuyla birlikte her türden zorluğa göğüs gererek mücadeleye yol gösteren, en önde kavgayı şerefle omuzlayan TKP/ML bu kavgada nice PARTİZAN'larını, savaşçılarını şehit verdi.



### ALİ HAYDAR YILDIZ ÖLMEDİ!

24 Ocak 1973'de yüce önder İBRAHİM KAYPAKKAYA ve yoldaşlarının konakladıkları DERSİM'in Vartınik köyünün bir kömü faşist Türk devletinin askeri birliklerince yapılan ani bir baskınla çevrildi. Faşist cellatların "teslim ol" çağrılarına PARTİZAN yoldaşlar ellerindeki derme çatma silahları ateşliyerek cevap verdiler. Otomatik tüfekli, çelik yelekli, sayıca güçlü, heryönlü teçhizatlı faşist baskın kuvvetlerine karşı yiğitce döğüştiler.

Bu çatışmada DERSİM'in yiğit evlâdı Türkiye işçi sınıfının öncü örgütü TKP/ML'in örnek PARTİZAN'larından ALİ HAYDAR YILDIZ yoldaş şehit düştü. Kanıyla devrim yolunu kızılaştıran ALİ HAYDAR YILDIZ'ımız bugün

2



fedakarlığın, komünist azim ve cesaretin, düşmana karşı korkusuz mücadelenin sembolü olarak Partimizin önderlik ettiği halkımızın devrimci mücadelesinde yaşıyor, sonsuza dek yaşayacaktır.

Yoldaş senin adın önde,  
Kalmıyacak kanın yerdin,  
Kızıl bayrak dikeceğiz,  
Çarpıştığın tepelerde...

ALİ HAYDAR YILDIZ yoldaşımızın şehit düştüğü bu müsaderede ölümsüz önderimiz İBRAHİM KAYPAKKAYA yoldaş ta ağır yaralanmıştı. Ağır yaralı halde önder yoldaş 5 gün, 5 gece açlığa, susuzluğa, yörede kışın dondurucu soğuklarına, zorluklarına karşı mücadele etmiş sonunda ihbarcılar tarafından kahbece yakalanıp, bağlanarak faşist köpeklere teslim edildi.

Silah kucağında, kanlar içinde  
Vurulmuş yatıyor İBRAHİM yoldaş  
Yiğitler ölürmü birkaç kurşunla  
Silkinmiş kalkıyor İBRAHİM yoldaş.

Ayrıca sürdürülen en vahşi işkencelere karşı komünizm davasını şerefle savunan İBRAHİM yoldaş işkencecileri işkence tezgâhlarında da dize getirdi. Faşist cellatlar ondan sır alamayınca onu kurşuna dizerek katlettiler. İBRAHİM yoldaşın faşizme karşı bu şanlı direnişi, azmi, boyun eğmezliği, onun sahip olduğu komünist fikirlerden asla ayrı ele alınamaz. Ve onu gerçekten anmak, sadece yiğitliğine methiyeler dizmek değil, onun sahip olduğu, gösterdiği fikirler doğrultusunda hayatın her alanında tavizsizce mücadele yürütmektir.

TKP/ML PARTİZAN'ları işte onu böyle anıyorlar.



#### MERAL YAKAR YOLDAŞ MÜCADELEMİZDE YAŞIYOR!

İBRAHİM KAYPAKKAYA yoldaşın gösterdiği yolda fedakarca mücadelesiyle halka, devrim, Partiye bağlılığıyla tanınır MERAL yoldaş O, Türkiye'nin emekçi kadınlarının devrim mücadelesindeki yıldızıdır.

MERAL yoldaş Türkiye'nin emekçi kadınlarının kurtuluş yolunu aydınlatıyor. Bu yol halkımızı kurtuluşa götürecektir Partimiz önderliğindeki Demokratik Halk Devrimini, Halk Savaşıyla zafere götürme yoludur.

İşte o bunun bilincinde, Halk Savaşının şanlı yolunda şehit düştü. MERAL YAKAR yoldaş 22 Ocak 1973'te yaralı olarak kaldırıldığı hastahane işkenceci cellatlar tarafından işkenceye çekilerek katledildi.



#### ATILLA ÖZKAN YOLDAŞ ÖLMEDİ YAŞIYOR!

Partimizin 12 Mart dönemlerinde aldığı geçici yenilgiden yediği darbeleri aşmak, her türden saldırının P içinde ortaya çıkan inkârcı, darbeci "KK" hizibinin açtığı yaraları sarmak, onarmak için yürütülen mücadelede ATILLA yoldaş fedakarca yer aldı. Zor-

luklar karşısında cesaretle mücadelenin, alçakgönüllülüğün, yoldaşlarına, partiye sarsılmaz güven, inancın örneklerinden biridir.

ATILLA ÖZKAN yoldaş 18 Ocak 1976 yılında Komprador Patron-Ağa devletinin kolluk kuvvetleriyle kuşatmayı yarmak için giriştiği bir çatışmada şehit düştü.

Onun silahı yere düşürülmedi, susmadı, susmayacak!



## V.İ. LENİN ÖLÜMSÜZDÜR!

DÜNYA PROLETARYASININ BÜYÜK ÖĞRETMENİ LENİN  
YOLDAŞ YOLUMUZU AYDINLATIYOR..

Dünya proletaryası ve ezilen halkların ilham kaynağı, büyük öğretmen LENİN yoldaş 21 Ocak 1924 yılında kaybettik.

Ancak emperyalizm ve proleter devrimleri çağının Marksizmi olan Leninizm yaşıyor. O bugün de dünya proletaryasının elinde nihai hedef olan komünizme varma mücadelesini aydınlatan bir fenerdir. Onun eskidiği, yenilenmesi gerektiği şeklindeki sinsî saldırılar, bayat türkülerin iğrençliği Leninizmin şanlı öğretisiyle yerle bir ediliyor, edilecek. Onun sadece isminin ardına gizlenen ama esasta ona düşman olan revizyonizmin, oportünizmin adı manevraları hergün daha da açığa çıkarılıyor.

İşçi sınıfının bilimi olan Marksizm-Leninizmin gücü yenilmezdir. Hiçbir entrika, komplo, saldırı, demagoji onun şanlı yolunu karartmadı, karartamayacaktır.

Bu bilimin büyük öğretmenleri olan Marks, Engels, Lenin, Stalin ve Mao Zedung yoldaşların ışıklı yolu bizleri kurtuluşa götürecektir, dünyada emperyalizmin, tüm gericiliğin, saltanatlarını yerle bir edecek, sınıfsız, sömürsüz dünya yaratacak tek yoldur.

Marksizm-Leninizm bayrağını düşürmedik, düşürmeyeceğiz. İşte biz PARTİZAN'lar LENİN'i anmayı onun mimarı olduğu LENİNİZM'i savunma her türden saldırıya onunla göğüs germe

olarak kavriyoruz ve bunu yapıyoruz. Bunun içinde Onu anmak,

Bugün uluslararası plânda ML'e adice saldırılan belli başlı cephelerden Kruşçev, Brejnevlerin başında bulunduğu modern-revizyonist cepheye,

Başında Deng-Hua'ların bulunduğu karşıdevrimci, modern-revizyonist "üç dünya teorisi" teraneli cepheye,

Başında AEP döneke yönetici kliginin bulunduğu MAO ZEDUNG şahsında ML'e saldırılan revizyonist-Troçkist kırması cepheye ve her türden anti-ML saldırıya karşı mücadele etmekten ayrı ele alınamaz.



Faşist Türk devletinin azgın saldırıları sonucu, CEMİL'ler, ORHAN'lar, AHMET MUHARRER'ler, ZEKİ'ler, SIRMA'lar, BEHZAT'lar, ALİ'ler, MUNZUR'lar, İBRAHİM'ler, SELAHATTİN'ler, MEHMET'ler, EFENDİ'ler ve daha nice komünist PARTİZAN ve yiğit savaşçı şahit düştü.



### TÜM PARTİ ŞEHİTLERİNİ ANIYORUZ !

Ocak ayında şehit düşen bu yoldaşların yanı sıra Türkiye işçi sınıfının öncü örgütü Komprador Patron-Ağa Devletine, emperyalizme, sosyal-emperyalizme ve her türden gericiliğe karşı çokca şehit verdi, verecekte..

Haklı kavga uğruna şehit düşmek onurlu ve şerefli bir ölümdür. Böyle ölmek aslında ölümsüzleşmektir. Çünkü bu uğurda şehit düşenlerin ektiği tohumlar hergün daha da canlı, gür, on on, yüz yüz büyüyorlar.



### SELAHATTİN DOĞAN

Fakat onların ardında yoldaşları kavgayı bıraktıkları yerde her zorluğa rağmen şerefle sürdürdüler. Bu mücadelede kimileri devrim şehitleri kervanına katıldı, kimileri zindanlara atıldı, kimileri işkencelerde, saldırılarda sakat bırakıldı. Fakat mücadele durmadı, durmayacakta.

İşte faşist cuntanın her alanda başta Partimiz olmak üzere bütün emekçilere azgınca saldırıları karşısında korkusuzca mücadele eden korkusuz PARTİZAN yoldaşlar bunun en canlı örneğidir.

Ölüyorlar ama yenilmiyorlar!

VEYSEL UYAR'lar, HAYDAR ÇAKMAK'lar, ERDOĞAN TEKİN'ler, faşist cuntaya karşı mücadelede, halkın, Partimizin, yoldaşlarımızın onurudurlar.

Ser veriyorlar, sır vermiyorlar!

SÜLEYMAN CİHAN! işkence tezgâhlarında yigitliğin, boyun eğmezliğin kıvılcık sembolü. Faşist köpeklerin vahşi saldırılarına tereddütsüz karşı çıkarak, halkını, Partiyi, komünizmi savunan önder yoldaş!



İşkence tezgâhlarını, komünizm davasını savunmanın kürsüsü haline getirerek faşizmi dize getiren örnek yoldaş. Biz biliyoruz ki senin bu cesaretin, azmin, savunduğun komünist fikirlerin, sahip olduğun komünist yapı ve kişiliğin pratik örnekleridir.

Sen ölmedin, haklı kavgamızda yaşayacaksın sonsuza dek.

#### YOLDAŞ'A AĞIT

Yoldaş seni anacağız  
Her doğan gün anacağız  
Faşist cellatlardan bir gün  
İntikamın alacağız

Yoldaş senin cesaretin  
Örnek bize cesaretin  
Eli kanlı yüzü kara  
Korkusudur faşistlerin

Yoldaş senin silahını  
Yere dökülen kanını  
Faşist cellatlar canından  
Parça parça alacağız

Yoldaş senin kanın yerde  
Kalmıyacak kanın yerde  
Kızıl Bayrak dikeceğiz  
Çarpıştığın tepelerde

Faşist cuntaya karşı mücadelede şehit düşen PARTİZAN'ların şanlı kavgaları yoldaşlarınca hayatın her alanında sürdürülüyor.

Zindanlarda (Mamak'ta vb.) PARTİZANLAR mücadelede destanlar yaratıyorlar. Faşist cuntanın yasak zincirini tanımıyorlar. Her türlü araçla devrimin propagandasını en zor şartlar altında da sürdürüyorlar.

Halk düşmanı ihbarcı köpeklere aman vermiyorlar. Faşist operasyonlarda halka yönelik zulme devrimci şiddetle göğüs geriyorlar.

Kısacası yaralar alsalar da, şehitler ver-seler de yılmıyorlar, yılmıyacaklar.

İşte devrim şehitlerini, Parti şehitlerini anmak ancak böyle anlam kazanır. Ağıtlar dizmek, anıyoruz demekle değil.

Faşist cuntaya karşı teslimiyet, yılgınlık, ihanet değil kahramanca mücadele etmek sadece yiğitlikten gelmiyor. Bu azim, cesaret, sebat, mücadelede inatçılık PARTİZANLARIN savunduğu fikirlerden de gelmektedir.



Bu fikirler kısaca;

.. Türkiye emperyalizme bağımlı yarı-sömürge, yarı-feodal bir ülkedir. Ülkemizde faşizm komprador burjuvazi ve toprak ağalarının diktatörlüğüdür. Yarı-sömürge, yarı-feodal yapının tabii sonucudur.

Ülkemizde faşizmin yıkılışının yolu anti-feodal, anti-emperyalist DHD mücadelesinin Halk Savaşı yoluyla zafere ulaştırılmasıyla olacaktır. Bu anlamda anti-faşist mücadele anti-feodal, anti-emperyalist mücadeleden ayrı değildir.

.. Ülkemiz çok uluslu bir ülkedir. Ülkemizde Türkler dışında sadece Kürtler bir ulus teşkil etmektedir. Kürt ulusu ezilen bağımlı bir ulustur. Türk hakim sınıfları Kürt ulusu ve diğer azınlık milliyetler üzerinde azgın milli zulüm uygulamaktadırlar. Komünistler Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı'nı kayıtsız şartsız savunurlar. Tüm uluslar için tam hak eşitliğini talep ederler. Bu doğrultuda mücadeleyi görevlerinden biri olarak kavrarlar.

Ülkemizde ezilen bağımlı Kürt ulusu ve diğer azınlık milliyetler üzerindeki milli baskı DHD mücadelesinin zaferiyle son bulacaktır. Milliyetlere göre örgütlenme değil ortak örgütlenmeliyiz. Çünkü hedefimiz ortaktır. Ki proletarya partisi ulusal değil sınıfsal bir temele dayanır. O, hangi milliyetten olursa olsun işçi sınıfının en ileri öğelerinin birliğini temsil eder.

.. Devrimi başarıya götürmede üç temel silah vardır: Parti, Ordu, Birleşik Cephe.



Devrimin hedefi emperyalizm ve uşağı komprador burjuvazi, toprak ağalarıdır. Devrimin itici güçleri; önder güç proletarya, temel güç köylülük olmak üzere küçük burjuvazi ve milli burjuvazinin sol kanadıdır.

Temel stratejik slogan Yeni Demokrasidir. vb.

### TÜM DEVRİM ŞEHİTLERİ ÖLÜMSÜZDÜR !

Türkiye halkının devrim mücadelesinde şehit düşen tüm devrim şehitlerini saygıyla anıyoruz.

Onlar halkımızın kavgasında yaşayacaklardır. Hiçbir kişisel çıkar gözetmeden halkın mutluluğu için devrim kavgasına katılan, canlarını veren halkın bu yiğit evlâtlarını unutmamak, unutmayacağız.

Bizler onları anmayı; Komprador Patron-Ağa Devletini yıkma, emperyalist bağımlılık zincirini paramparça etme, Yeni Demokratik Halk Devrimi mücadelesini zafere götürerek oradan da durmaksızın sosyalizme ve giderek komünizme varma mücadelesine hız katmak olarak anlıyoruz.

Halkımızın devrim mücadelesinde şehit düşen DENİZ'leri, YUSUF'ları, HÜSEYİN'leri, MAHİR'leri, ULAŞ'ları anarken onların hakim sınıflar karşısında yılmayan tutumlarını, ihtilâlcî ruhlarından öğreniyoruz. Ancak onların, sahip oldukları, savundukları düşüncelerin yanlışlığıyla uzlaşmamak, onunla mücadele ederek devrimcileri yükselttiğimiz ML'in kızıl sancağı etrafında birleştirmek görevi de bir an için unutulmamalıdır.

Çünkü bizleri kesin kurtuluşa ML'in yüce ideolojisi götürür. İşte bunun ışığında onların yanlışlarını eleştirmek mutlak gereklidir.

Onlar; Kemalizmin faşist karakterini göremediler. Ona lâyık olmadığı, devrimcilik, ilericilik, bağımsızlık, özgürlük payesi verdiler. Hatta yer yer onun savunucusu pozisyona düştüler.

Onlar; Modern-revizyonizmin Marksizm düşmanı yüzünü göremediler. Bunun içindir ki Rusya'nın sosyal-emperyalist karakterini anlayamadılar.



Onlar; ML'in bilimini kavriyamadılar. Onu yanlış yorumladılar. Savunuyoruz demelerine rağmen düşünce ve pratikleriyle ona zıt bir konumda durdular. Bunun içindir ki, Che Guaveracı, Castro'cu görüşlerin etkisinde kaldılar.

Onlar; devrimin kitlelerin eseri olduğu gerçeğini kavriyamadılar. Bir avuç aydınının kitlelerden kopuk mücadelesiyle kitlelerin devrim doğrultusunda harekete geçirilebileceğini zannettiler.



Onlar; Ülkemizin ekonomik ve siyasi yapısını kavriyamadılar. Ülkemizde feodalizmin iktisadi yapıda tayin edici rolünü göremediler. Köylülüğün önemini kavriyamadılar. Kırsal alanlarda çalışmanın neden esas olduğunu anlayamadılar. Toprak devriminin genel ve özel programlarını kavriyamadılar. Bunun içindir ki ülkemiz için "çarpık kapitalist" vb. gibi tesbitler yaptılar. Ayrıca ulusal sorun ve çözümü konusunda doğru dürüst bir düşünce ortaya koyamadılar.

Devrimde Partinin tayinedici önemini göremediler, siyasetin silahlara kumanda etmesi gerçeğini kavriyamadılar.

Ayrıca içlerinden bazıları 1961 anayasasının savunma durumuna dahi düştüler.

Kısacası onlar hakim sınıflara boyun eğmediler, teslim olmadılar. Darağaçlarında halkın boyuneğmezliğinin sembolü oldular, devrimi haykırdılar.

Kızıldere'de faşist namlulara göğüs gerdiler. Öldüler, ihanet etmediler. İşte bizler buna sahip çıkıyoruz. Ancak onların hatalarını eleştiriyoruz.

OCAK 1982