

MUZAFFER ORUÇOĞLU

# şavunma

1

Ocak

## YAYINEVİNİN ÖNSÖZÜ

Faşist cuntanın çeşitli milliyetlerden halkımız üzerinde yoğunlaştırdığı baskıları, terörü, sömürüyü, idamları, işkenceleri, 1980 yılı sonlarında telgrafla protesto eden Niğde Cezaevinin yiğit ÖZGÜRLÜK MAHKÜMLARI, bu en doğal haklarını kullandıkları ve her demokratın yapması gerekli onurlu bir ses yükselttikleri için Faşist Cuntanın gazabına uğradılar. İşkenceleri, idamları protesto ettikleri için 50'nin üzerinde ÖZGÜRLÜK MAHKÜMU hücre cezasına çarptırıldı, aileleri ile görüşmeleri yasaklandı, Mahkumlar üzerindeki baskılar kat, kat artırıldı. Bununlada yetinmeyip "Cuntanın manevi şahsiyetini incittikleri" gerekçesiyle ÖZGÜRLÜK MAHKÜMLARINI mahkemelerinde 'yargıladılar'. Kimin yargılandığını elinizdeki savunmadan her okuyucu görebilir.

Ocak Yayınları olarak yükselen bu onurlu sesi yükseltmeyi devrimci bir görev saydığımızdan elimize ulaşan bu belgeyi yayımlıyoruz.

Eylül 1982

## AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA NİĞDE

Sayın yargıçlar.

Doğrusu, geçenlerde olduğu gibi bu günde bir komedi sahneliyoruz. Sanırım sizlerde bu komedinin farkındasınız. Sizler kendinizi hukukun uygulayıcıları, adalet terazisinin erbabı, insan hak ve özgürlüklerine yönelen baskı ve saldırılara amansız düşmanı ve yargıçı olarak görüyor olabilirsiniz. Buna bir diyeceğim yoktur. Bu köhne ve lanetli düzen çarkı içinde gördüğümüz eğitim, ettiğiniz yemin ve geçirdiğiniz tecrübeler kafalarınızda ve ruh aleminizde böyle bir anlayışın yerleşmesine neden olabilir. Bundan dolayı sizleri suçlayacak da değilim. Ama bu durumlarda sizler, "özgürlük", "hukuk", "eşitlik", "adalet" gibi bağlı olduğunuz en ulvi değerleri tepeleyerek gelen ve kendisiyle birlikte keyfiliği ve gözü dönmüş zorbalığı getiren bir cuntanın savunucusu durumundasınız. bağlı olduğunuz anayasayı bir kenera atan, ülkeyi kışla direktifleriyle yöneten, burjuva hukukcularını süngü önünde secdeye getiren bir diktatörlüğün savunucusu durumundasınız, ve görünüşte bizleri baskı, işkence ve idamlardan dolayı, bu diktatörlüğü telgrafla protesto ettiğimiz için yargılıyorsunuz. Ama gerçekte yargılanlar huzurunuzda oturan 56 kişidir. Ve bu kürsüde cunta yargılanmaktadır.

Sayın yargıçlar;

Sözlerimi daha fazla uzatmadan, iddianamedeki iddialara geçmek istiyorum. Sizlerden talebim, savunma hakkıma müdahale etmemenizdir. Dava siyasi bir davadır. Bu gerçeği unutmadan savunmayı izlerseniz, dava sınırlarını aşmadığını göreceksiniz. Savcı iddianamesinde şunları iddia ediyor: "Milli Güvenlik Konseyinin işkenceci ve idamdan yana bir kurum olduğunu belirtmek istenmekle bir bakıma bu kurumun manevi şahsiyeti incimıştır." Diğer arkadaşları bilmem ama, ben çıktığım telgrafta, konseyi, yurtseverlere, demokratlara, tüm halka karşı uygulanan baskı, işkence ve idamlardan dolayı protesto ettiğimi belirtmiştim. Savcı bizim konseyi "işkenceci ve idamdan yana" olarak gösterdiğimizi söylüyor. Eğer işkenceci'den kasıt bizzat işkence yaparsa ne benim nede telgrafın böyle bir iddiası yoktur. Savcı bunu kafadan uydurmaktadır. Yok eğer savcı benim telgrafla konseyi "işkence ve idamdan yana bir kurum"

olarak belirtmek istediğimi iddia ediyorsa bu doğrudur. Telgrafla yapmak istediğim, konseyi protestodur. Ama telgraf mahiyeti itibarıyla baskı, işkence ve idamlardan dolayı konseyi baş sorumlu olarak muhatap almaktadır. Her neyse, savcının telgrafa ilişkin bu dayanaksız iddialarını bir yana koyalımda şu gülünç ve dava açısından önemli iddiası üzerinde duralım. Savcıya göre konsey "işkence ve idamdan yana bir kurum" değildir. Acaba savcı bizzat bu söylediklerine inanıyordu? Şahsen ben iki gözü, iki kulağı ve kafasının içinde bir beyni olan ve bu ülkede yaşayan bir kimsenin bu tip iddialara inanacağını sanmıyorum. Ama neyleyelimki savcı iddia ediyor. Gerçekleri çiğneme temelinde beni suçluyor. Bu durumda bana kör gözlerin bile gördüğü, etimde, ilğimde hissettiğim Mısır'daki sağır Sultanın bile duyduğu gerçekleri belirtmekten ve bu temelde kendimi savunmaktan başka bir şey kalmıyor.

Sayın yargıçlar;

12 Eylül Askeri Faşist darbesi hangi amaçla yapılmıştır? bu darbe ile kurulan askeri faşist diktatörlük hangi sınıfların hangi, sınıflar üzerindeki diktatörlüğüdür? Bu iki soruya verilecek cevap, savcının iddiasının pervasız ve kaba bir yalandan ibaret olduğunu gösterecektir.

12 Eylül darbesi, 12 Mart'dan bu yana görülmemiş derecede vahimleşen ekonomik krizin yükünü tüm emekçi yığınların sırtına yıkmak, bu sınıfların örgütlerini dağıtmak, yok etmek veya etkisizleştirmek, kazanılan demokratik hakları tamamen yok etmek veya budamak, devletin faşist otoritesini güçlendirmek amacıyla yapılmıştır.

12 Eylül darbesiyle kurulan diktatörlük, bir kompradorlar ve toprak ağaları bloğunun, çeşitli milliyetlerden halkımız üzerindeki askeri faşist diktatörlüğüdür. Halkı kısa bir dönemde görülmemiş boyutlarda soymak ve ezmek isteyen bu bloğun direksiyonunda veya merkezinde Kemalist - İnönücü çizgiyi sürdüren Amerikancı kompradorlarla, büyük çiftlik beyleri bulunuyor. Bu bloğun kanatlarında ise AP'nin bir kesimini temsil ettiği yine bir başka Amerikancı klik ile CHP'nin temsil ettiği Almancı komprador kliğin bir kesimi yer alıyor. En güçlü efendi ve darbenin akıl hocası Amerika olduğu için bu blok içinde Amerikancı klikler daha etkindir. (Merkez ve AP kanadı). Siyaset sahnesinde MHP'nin temsil ettiği ve Amerikancı klikler içinde en vahşi, en ırkçı en gözü kanlı ve hiç bir hak ve sınır tanımaz olan klik bu bloğa dahil değildir. Bu klik, blok tarafından geçmişte devletin otoritesini zarara uğratma gibi hatalarından dolayı eleştirilmektedir. Ve ayrıca bu bloğu oluşturan klikler "MHP"nin temsil ettiği komprador kliğinin güçlenerek devlet iktidarını ele geçirmesi halinde kendi varlığında tehlikeye gireceği kısımsadırlar. Bundan dolayı bu kliğe belli ölçüler-

de baskı uygulamaktadır. Klik, bloğun kendilerine yönelen baskılarından kaçınmakta, halka yönelen saldırılarını ise alkışlamaktadır. Yine bu Blok'a Cumhuriyet tarihi boyunca Kemalist burjuvazi ile çatışan ve bugün siyaset sahnesinde MSP'nin temsil ettiği bir kısım toprak ağaları, şeyhler, feodal-burjuvalar, tüccarlar, faizciler vb..de dahil değildir. Cuntanın temsil ettiği blok bunlarada belirli ölçülerde baskı uygulamaktadır. Bunlarda kendilerine yönelen baskılara karşı çıkmakta, Halka yönelen saldırıları desteklemektedirler.

Sayın yargıçlar;

Bugün cuntanın kendisini sınıflar üstü ve tarafsız göstermesinin "ben faşizmede, şeriatçılığada, komünizmede karşıyım" propagandasının temelinde yu-kardaki gerçekler yatmaktadır. Deminde dediğim gibi, bu cunta Amerikan emperyalizminin icazetiyle iş başına gelmiş bir cuntadır. Öyleki darbe öncesi ku-rulan konsey, darbenin doğrultusunu ve gününü tesbit etmek, akıl danışmak i-çin bir üyesini Amerikaya göndermek zorunda kalmıştır. Bu darbeden önce A-merikan tekellerinin bir gazetisi ve Amerikan dışişleri yetkilileri Türkiyede as-keri darbe olduğunu bildirme gafını işlemişlerdir. Bütün bu gerçeklerden dolayı, ekonomik krizin vehameti ve işbirlikçi sınıf karakterinden dolayı cunta, bu gün emekçi yığınları geçmiştekinden daha insafsız bir şekilde sömürüyor; baskı, iş-kence ve terörü yoğunlaştırıyor ve geniş yığınlara yayıyor. Yaygınve ağırvergi-lerle milli şef döneminin azgın tahsildar rejimini hortlatan ve şimdiden halkı kara kara düşündüren ve giderek onların sızlanmalarına, homurdanmalarına yol açan cuntanın şu ana kadarki uygulamaları savcının iddialarını kesinlikle mah-kum ediyor. Savcımında çok iyi bildiği gibi bu gün:

### CUNTA İŞÇİ SINIFI VE KÜRT MİLLETİ BAŞTA OLMAK ÜZERE ÇOK GENİŞ YIĞINLARA İŞKENCE UYGULUYOR

Diktatörlük içinde en etkili olan sanayiciler ve bankacılar, özellikle bunlar, proletaryaya olan tüm kinlerini kusuyor hınçlarını çıkarıyorlar. İrili ufaklı tüm sınıf sendikalarını kapattılar. Grev ve toplu sözleşme haklarını bir çırpıda çiğ-nediler. Sınıf önderlerini ileri militan unsurlarını işkence tezgahlarına ve ora-danda hapishanelere doldurdular. Şimdi onlar, işçi sınıfının özellikle en bilinçli en mücadeleci kesimlerini yıllar boyunca sürdürdüğü mücadelelerle elde ettiği ekonomik haklarını, çeşitli imkanlarını budamaya, yok etmeye çalışıyorlar. Yine bugün onlar, yıllardır milli zulüm altında inlettikleri Kürdistan başta ol-mak üzere, helikopterli baskın birlikleri ile sürekli köyleri basıyorlar. Halkı silah getirmeleri, inançlarını açığa vurmaları devrimcileri ele vermeleri için köy

meydanlarında topluyor. özellikle evlerinde devrimci kitap, gazete, resim, silah veya patlayıcı maddeler bulunanları işkenceye çekiyorlar.

Bu tip uygulamalar geçtiğimiz aylarda Niğde köylerindedeyapılmıştır. Hatta Niğde içindeki işkence haneden gelen seslerden dolayı halk rahatsız olmuştur. Savcının bunu bilmesi gerekir.

### CUNTANIN YOĞUNLAŞTIRDIĞI İŞKENCELER BİR ÇOK KİŞİNİN ÖLMESİNE VE SAKAT KALMASINA YOL AÇIYOR.

Bugün işkence odalarında özel olarak eğitilmiş işkence uzmanları yönetiminde yapılan elektrikli şoku, falaka, asma, kum torbalarıyla dövme, başı duvara vurma, vücudunun çeşitli yerlerini yakma, meydan dayağı vs. şeklindeki işkenceler sonucunda bir çok kişi ölmüş, bir çoğuda sakat kalmıştır. Devrimci onurunu, inancını, insanlık değerlerini savunan bunlardan taviz vermeyen, vermek istemeyen yurtsever, demokrat, devrimci insanlarımızdan bir kısmını cunta acımasızca yok etmiştir. Göz altına alınanların işkence hanelerde 3 ay ve hatta daha fazla kalabileceğini bir çırpıda kanunlaştırmış, bu güne kadar işkence altında kalan bir çok kişinin fiziki ve ruhi dengesini bozmuştur. İstanbul Davutpaşa cezaevinde süngü zoruyla faşistlerle barışmak istemeyenlerden İrfan Çelik sorgusuz, süsüz bir şekilde hunharca asılmıştır. Ankara'da üç, Kars'da bir, Tunceli'de üç, İzmirde iki kişi işkence hanelerde öldürülmüştür. Bursa'da üç kişi pencereden atılarak öldürülmüştür. Nihat Erim olayının sanıklarından Ahmet Kırılmaç, hücreinde kafası parçalanmış olarak bulunmuştur.

Yine İstanbul'da Zeki Yumurtacı kaçırılıyor süsü verilerek götürüldüğü keşif mahilinde öldürülmüştür. Bunlar cuntanın açığa çıkan suçlarının bir kısmıdır, burada diğerlerini sıralamayı gereksiz görüyorum. Ancak kaçmadan öldürülenlerin nasıl vahşice işkence sonucunda can verdiklerini göstermek açısından bir örnek vermek istiyorum. 30 Kasım 1980 tarihli Yankı dergisi şu haberi veriyor. "Zeynel Abidin Ceylan, bir Dev-Yol militanıydı. 22 Eylül 1980 günü Aktepede, Fatsa halkının mücadelesini desteklediğine ilişkin bir pankart dolayısıyla saklandığı evde yakalandı. Emniyet müdürlüğüne götürüldü. Gazi Eğitim mezunu bir öğretmen olan Zeynel Abidin'in sorgulaması Emniyet 1. şube ekip amiri Mustafa Haskırış tarafından yapıldı. Tanık polisler göre, "bu sorgulamadan olumlu bir sonuç alınmadı" 24 Eylül günü bir başka sorgulama için hücrelerine giren polisler, onu sırt üstü yatar buldular". İlk sorgusunda "sapasağlam" olan Zeynel Abidin "ölmüştür", üç kaburga kemiği kırılmış karaciğeri harap olmuştur, vücudunda elektrik yanıkları vardı.

## CUNTA GAYRİ RESMİ İDAMLARI SİSTEMLİ BİR ŞEKİLDE UYGULUYOR

Artık açık idamlar kamuoyunda geniş acıma duygusu ve memnuniyetsizlik yarattığı, homurdanmalara yol açtığı için cunta, düşmanlarını yakalama sırasında veya baskın anında bazende yakalandıktan sonra öldürmektedir. Bu şekilde öldürülenlerin sayısı yüze yaklaşmıştır. Daha geçenlerde İstanbul'da Nejedet Oynargül adlı devrimci bu şekilde katledilmiştir. Yüzlerce devrimcide "gö-rüldüğü yerde vur emri" ile aranmaktadır.

Cunta işkencehanelerde kadınlara karşı hakereti, sarkıntılığı ve ahlaksızlığı alabildiğine serbest bırakmıştır.

Gerek yakalama anında, gerekse işkence hanelerde, yurtsever, demokrat, devrimci kadınlara karşı işkence ve baskın ekipleri gözü dönmüşçesine vahşi bir kin ve cinsel iştahla sarkıntılık etmekte, işi tecavüze kadar vurdurmaktadırlar. Son dört aylık uygulamada Tunceli'de bazı kadınlar cıvılcılar soyularak kollarından asılmıştır. Bunlardan bazılarının meme uçları yakılmış, kalçalarında ve mahrem yerlerinde alel gezdirilmiştir. Bu kadınlardan tecavüze uğruyanlar olmuş hatta bu yüzden bir öğretmen karısını boşanmıştır.

### Sayın Yargıçlar

Bu işkenceler sadece Tunceliye özgü değildir. Bugün ülkenin bir çok yerinde kadınlar, genç kızlar benzeri muamelelere maruz kalmıştır. Bu gün göz altına alınıpta galis küfürlere, hakaretlere maruz kalmayan kadın pek azdır diyebiliriz. Kocasını kaçak olan ve sırf bu yüzden rehin alınan bir çok kadında hakaretlere uğramış dövülmüştür. Cunta tüm bunları yurtsever, devrimci kadınları teslim almak onların moralini ve ahlakını çökertmek, davalarına ve inançlarına ihanet ettirerek düzen için uysal kişiler haline getirmek amacıyla yapmaktadır. Yine işlenen bu suçlara ek olarak, CUNTA GÖREVLİLERİ ARAMA VE TARAMALARDA TAHRİBAT YAPMAKTA HATTA BAZEN RÜŞVET ALMAKTADIRLAR.

Özellikle devrime sempati duyan işçilerin, emekçilerin yaşadığı yerlerde, öteden beri Tunceli, Kars, Fatsa gibi hedef seçilen bölgelerde yapılan aramalar son derece tahripkar olmaktadır. Evler hallac pamuğu gibi atılmakta her şey ayaklar altında çiğnenmekte, bu duruma ses çıkaranlar ise dövülmektedir. Onlar bu bölgelerin uyanık insanlarına karşı öteden beri kırsaklarında taşıdıkları kini bu şekilde kusmaktadırlar. Cunta görevlileri Kars'ta "durumu iyi" olan bazı ailelerin çocuklarını göz altına almakta, sonrada bu çocukların babalarıyla ilişkiye geçip çocuklarının "Örgüt üyesi" olduklarını söyleyip babalarından do-

laylı ve kibar bir dille rüşvet istemektedirler. Rüşvetin verilmesinden sonra serbest bırakılan bazı oğullar yüzde yüz çıkma durumları olduğu halde, rüşvet vermelerinden dolayı babalarını suçlamaktadırlar. Geçmişte olduğu gibi, bu günde baskı, işkence, ahlaksızlık ve faşist terör, yolsuzluk ve rüşvetle baş başa gitmektedir. Darbeden sonra karakola alınan ve "Bu karakola yardım edeceksin, yoksa sonuna kötü olur diye tehdit edilen yurttaşların sayıları bir hayli kabarıktır. Orduya yardım adıyla kasabaların, köylerden il merkezlerinden baskı ve tehditle toplanan paraların, traktörler dolusu hububatın hikayesi ise içler acısıdır. Faşist paşaların bu korkunç soygunlarının tümünü bu kürsüden anlatacak durumda olmadığım için bu konuyu geçmek zorundayım.

Sayın Yargıçlar:

Bir hükümlü olarak çok iyi bildiğimiz ve içinde yaşadığımız cezaevi şartlarının, darbeden sonra ne hale getirildiği hakkında da burada bazı açıklamalarda bulunmak istiyorum. Bu cuntanın neden "yana olduğunu" gösteren son örnek olacaktır. Darbeden sonra:

### CUNTA TÜM CEZAEVLERİNDE MAHKUMUN EN DOĞAL HAKLARINI GASPEDEREK BURALARI İYİCE YAŞANMAZ HALE GETİRMİŞ. DAYAGI VE HÜCRE CEZALARINI ARTTIRMİŞTİR.

Bilindiği gibi darbeyi hemen izleyen günlerde cunta, askeri cezaevlerinde yurtseverleri, demokratları ve devrimcileri, silah ve cop zoruyla faşistlerle barıştırmaya kalkışmış bu durumu propaganda araçlarıyla halka duyurmuş ve göstermiştir. O böylece sadece halkın değil, cezaevlerinde bulunanlarında böyle bir darbeyi beklediklerini, barışmak için fırsat kolladıklarını bunların davalarına inançları olmadığını, tümünün çeşitli vaatlerle kandırılmış gençlerden ibaret olduğunu sahtekarca yaymaya çalışmıştır. Burada bir parantez açarak belirtelimki, cunta bu tip bir taktiği bugün televizyon aracılığıyla sürdürmektedir. O, yakalanan ve çözülen unsurları kamera önünde konuşturarak, onlara faaliyetlerini anlattırarak "yaptıklarından pişmanım" dedirterek halkın moralini bozmak mücadeleciler unsurları teslim almaya, 'devrimin boş bir inanç olduğunu' yaymaya özen göstermektedir. Hatta bazen o, işkence hanelerde alınan bantları ekranda devreye sokmaktadır.

Şimdi ülke cezaevlerinde hücrelerin daha fazla işlediği, falaka sopalının daha faal olduğu insanların daha çok kan kustuğu, direndiği, aç kaldığı mektuplaşma ve görüş imkanlarının kısıtlandığı bir dönemi yaşıyoruz. Bugün cezaevlerinin çoğunda mahkumlar tüplerin ve ısıtıcıların toplatılmasından dolayı yemek



pişirme, ısınma, banyo yapma, ilaç temin etme, hastaneye zamanında gitme ak-rabalariyla normal görülebilmeyen imkanlarından (Geçmiştekinden daha bir kötü şekilde) mahrum bırakılmıştır. Büyük çapta kitap toplatılmıştır.

Bulduğumuz cezaevinde darbeden bu yana bir çok kişi cezaevinin en altındaki hücrelerde falaka ve meydan dayağı ile ezilmiştir. Daha geçenlerde Adana cezaevinden getirilen 12 kişi, göz ve bacak morartma, dudak patlatma şeklinde dayaktan geçirilmiştir. Daha dün hücreye atılan Talip Taş adındaki mahküm, gardiyanlar tarafından ağır bir şekilde dövülmüştür. Ve halen dövülmektedir. Huzurunuzda bulunan 56 kişi dava nedeniyle, cezaevi disiplinini ilgilendiren bir konu olmadığı halde, tamamen keyfi olarak söz konusu hücrelere atılmıştır. Bu hücrelerki, darbe öncesinde, kalörifer tesisatının tamiri için gönderilen parayla yapılmıştır. Bu hücreler bodrum katta olduğu için hiç bir yerden hava almamaktadır. Uzunluğu 2-5 genişliği ise 2 metre olan bu hücreler aşırı derecede nemlidir. Beton üzerinde yatma durumunda kaldığı için battaniye ve döşekler ıslanmakta ve giderek küflenmektedir. Tuvaletleri içinde olan bu hücrelerin bazılarında lağım duvardan sızmaktadır. Bazı ülserli, tüberkülozlu veya ameliyatlı arkadaşlar bu hücrelerde yatırılmışlardır. Bunlara kasten rapor verilmemiştir.

Darbeden sonra kaldığımız cezaevinde, yasak listesinde yer alan dört yüze yakın kitap esas alınarak yüzlerce kitabımıza el konulmuş, haftada iki gün olan görüşmemiz 1 saate indirilmiş, ısıtıcıların büyük bir kısmı toplanmıştır. Günde iki övün ama bir çeşit çıkan rezil karavanalar iyice rezilleştirilmiştir. İdare şimdide elimizden tüplerimizi almaya çalışmaktadır. Ziyaret günleri toplu yiyecek getiren ziyaretçilerimize göz dağı verilmektedir. Bu yüzden bir arkadaşımızın eşiy-le görüşmesi süresiz yasaklanmıştır.

Cezaevinin ne cürümüştü kalörifer tesisatı nede banyosu doğru dürüst işlemektedir. Çamaşırhanesi ise hiç işlememektedir. Bugün sırtını mavi berelilere dayayan bir idare, bir başgardiyan, hiç bir gerekçe göstermeden istediğini hücreye alıp döve bilmektedir. Darbenin cezavimize getirdiği biricik reform, hak gasbı keyiflilik, dayak, tecrit ve hücre olmuştur.

Askeri cezaevinde durum daha vahimdir. Cunta buralarda, tutukluları robotlaştırma inançlarına ve davalarına ihanet ettirme, cezaevlerinde ve mahkemelerde filizlenmekte olan direnme ruhunu, yarattığı teslimiyet atmosferiyle boğma ve etkisizleştirme politikası izliyor. Darağacını, işkenceyi ağır cezayı ve intihar süsü vererek yok etmeyi teslim almakta etkili araçlar olarak kullanıyor. Teslim olanlara karşı nisbeten daha toleranslı davranarak direnenleri teslimiyete teşvik ediyor. Mamak askeri cezaevinde binlerce tutukluya uygulanan faşist

veya hayvani eğitimi cunta gazetesi Milliyet iftiharla anlattığı için burada söz etmeyeceğim. Kişi olarak okudunuz biliyorsunuz.

Sayın Yargıçlar;

Herkesin bildiği, yaşadığı veya tanık olduğu tüm bu gerçeklere rağmen, kalıp cuntanın baskı, işkence ve idamlardan yana olmadığını söyleme cesaretini gösterdiği için doğrusu savcıyı kutlamalıyız. İdamları bir çırpıda onaylayan, konuşma ve bildirilerinde sürekli olarak "kafa ezme"den "yok etmek"ten, "kök kazımak"tan geri kalmayan konseyin işkenceden ve idamdan yana olmadığını söylemek doğrusu büyük bir kahramanlıktır. Konsey başkanı Kenar Evren geçenlerde genç harbiyelilere yaptığı konuşmada Atatürk düşüncesine karşı çıkanların kafalarının ezileceğini açıkladı. Böyle bir kimsenin işkence ve idamdan yana olmadığını söyleyebilir miyiz? Atatürk düşüncesini kabul etmeyen, bu düşünceyi eleştiren bir kimsenin kafasını ezmeye kalkışmanın ne demek olduğunu heyetinizin taktirine bırakıyorum.

Şunu bilmeliyizki, cuntanın suçlarını örtbas etmek isteyen bir kimse, halka karşı suç işliyor. Cuntayı işlediği suçlardan dolayı protesto edenler hakkında ceza işlemlerinde bulunanlar insanlığa karşı suç işliyor. Bu işi ister gönüllü ister gönülsüz üslensinler, bu tip kimseleri yarın çocukları ve halk yığınları lanetle anacaklardır.

Savcı iddianamesinde 5 kişilik konseyin "yasama görevi" yaptığını belirtiyor. Bunu, sözkonusu 5 kişinin 450 kişilik "mecliste" oturarak yemin etmesine mi dayanarak belirtiyor. Halkın biraz gülümseyerek seyrettiği bu manzaranın normal burjuva hukukuna uyan bir yanı varmı? Beş apoletli insan, bir gecede, burjuva hukukularının saygıyla ağızlarına aldıkları anayasayı, parlamento ve benzeri kurumları fırlatıp bir kenara atıyorlar ve kendilerini biz herşeyiz diye ilan ediyorlar. Tabi savcı gibi hukukcularda "Bu beş general yasama organımızdır" diye fetvalarını veriyorlar. Bu tip hukukcular, yarın aynı metodlarla bir gecede bu beş kişinin yerine, değişik kalıpta dört kişi gelse, hiç tereddüt etmeden onlarda meşru yasama organı olarak ilan ederler. Çünkü süngüye secde etmenin mantığı budur. Klasik burjuva hukukcularında, veya meşru yasama organı anlayışı genellikle ya halk ihtilalinin başına geçen burjuvazinin kurduğu yada seçimle kurduğu organlar ki, bunlar da, sınıflı toplumlarda halkın iradesini gerçek anlamda temsil etmezler. Savcıda bu tip bir burjuva demokrat anlayış yoktur. Yada o, görev verildiği için, korktuğu için böyle şeyler yazmaktadır.

Savcı bir yandan telgrâfin Konseye ulaştırılmadığını söylerken, diğer yanda bu telgrafla "Konseyin manevi şahsiyeti incimiş" olduğunu iddia etmektedir.

Telgraftan haberi olmayan konseyin manevi şahsiyetinin nasıl incidiği meselesini bir yana koyalım. Burada üzerinde durulması gereken asıl mesele, "konseye hak etmediği" herhangi bir protesto telgrafının çekilmiş olmasıdır. Eğer bir kişi, bir organ veya bir kurum, nahos sıfatlarla nitelendiriliyorsa onun manevi şahsiyeti gerçekten incir. Ama gerçeğin olduğu gibi ifade edilmesi bu tip incinmelere yol açmaz, açmaması gerekir. Eğer bir organ memleket çapında baskı yapmayı, işkence yapmayı kitap toplamayı, kitlesel tutuklamayı serbest bırakmışsa; eğer bir organ, askeri mahkemelere yukardan direktifler vererek "davaları çabuk sonuçlandırın bir kaç kişiyi sallandıralım" diyorsa, önüne gelen idam kararlarını bir çırpıda onaylıyorsa bu organa "sen baskı, işkence ve idamlardan yanasın çünkü yurtsever demokrat, devrimci halk muhalefetini ezmek istiyorsun" demek onun manevi şahsiyetini incitmez. Manevi şahsiyetin incimesine ve hakaretine bir kaç örnek verirsem, daha iyi anlaşılır. Mesela burada kalkıp Mustafa Suphi kapitalisttir desem, Suphi'nin manevi şahsiyetini incitmiş, hatta ona hakaret etmiş olurum. Çünkü zincirlerinden başka kaybedecek hiç bir şeyi olmayan ezilen ve sömürülen bir sınıfın, proleteryanın önderini, ezen ve sömüren birisi olarak göstermiş olurum. Mesela aynı sıfat uluslararası para düncüsü Turgut Özal için hakaret sayılmaz. Çünkü o, kapitalistliği ile öğrenen bir gerdan-göbek erbabıdır. Turgut Özal Komünisttir desem hiç kimse hakkımda hakaret davası açmaz. Çünkü Komünizm kendisiyle birlikte tüm dünyü emekçilerini kurtaracak olan dünya proletaryasının yüce davasıdır. Burada Turgut Özal'a değil Komünizme hakaret etmiş olurum.

#### SAYIN YARGIÇLAR,

Aslında, bu davada "konseyin manevi şahsiyetinin incimesi" göstermelik bir gerçekten ibarettir. Bu dava konseye karşı bir tavır takınıldığı için, ona karşı bir ses yükseldiği için açılmıştır. Akıllarınca bizlere ders veriyorlar. Konsey herşeyin üzerindedir hiç kimse ona yan bakmamalıdır. Onun her sözü kanundur vatandaşların görevi mutlak itatdır. Bu anlayışla hareket ediliyor. Bu gün her hangi bir vatandaş kalkıp "efendim konsey üyelerinin gözlerinin önünde kaşları var" derse emin olunki MİT'in zehir hafiyelerince o kişi, "Bu sözü ne amaçla söyledin" diye sorguya çekilir. Geçen duruşmalarda da belirttiğim gibi ülkemiz şimdi geçmişinkinden daha sıkı bir cezaevi haline getirilmiştir. Ve bu cezaevinin tepesinde ser gardiyan Kenan Evren'in bulunduğu baş gardiyanlar konseyiyle çeşitli bölgelerin sıkıyönetim komutanlarının, yani koğuş gardiyanlarının emirleriyle yönetilmektedir. Şimdilik her şey susturulmuş gibi görünüyor, ama buna kimse aldanmamalıdır. Bu dönem, geçici bir dönemdir. Uzun ve kabuslu bir geceyi, fırtınadan önceki sessizliği yaşıyoruz. Hiç kimse halkı-

mızın görünüşteki sessizliğine bakarak hüküm vermeye kalkışmamalıdır. O halk ki asırlardır Osmanlı despotizminin, cumhuriyet döneminde ise faşist ve yarı faşist diktatörlüklerin pençesinde ezilen, acı çeken ama her geçen dönemde daha geniş yığınlar halinde uyanan ve ileri doğru mücadeleye atılan, kesin kurtuluş yolunda hamleler yapan gayretli bir halktır. Yaratıcı olduğu kadarda kahredicidirde. Hiç bir güç onu, dökülen kan ve gözyaşlarının, çekilen acıların ahlârların, gaspedilen lokmaların hesabını sormaktan alkoyamayacaktır. Hiç bir güç bu devleti emperyalizmin işbirlikçisi sanayicilerin, bankacıların, bankerlerin, spekülâtorlerin, borsa dolandırıcılarının, toprak ağalarının, bu çürümüş devletlerini, proletarya önderliğindeki o büyük gücün mübarek yumruğundan kurtaramayacaktır. Türkiye proletaryasının öncülüğündeki çeşitli milliyetlerden halkımız bu cehennemi mutlaka ama mutlaka cennete çevirecektir. O muazzam devrimci dahi güç, bu devletin enkaz alanından yepyeni bir devleti, proletarya diktatörlüğüne geçişi sağlayacak olan demokratik halk devletini yaratacaktır. Sömürücü azınlığın çoğunluk üzerindeki diktatörlüğünü yıkıp, çoğunluğun azınlık üzerinde, işçilerin ve emekçilerin sömürücüler üzerindeki diktatörlüğünü, demokratik halk diktatörlüğünü, kuracaktır. Sömürücü sınıfların bu tip davalar açmakla, baskı ve yıldırma metotlarına baş vurmakla hiç bir sonuç elde edemeyeceklerini bilmeliyiz. Tarihin akışı ileriyedir. Yüce ve parlak olana iyi ve güzele doğrudur. Yer yüzünün hiç bir zalim gücü bu akışı durduramayır ve durduramayacaktır. Tayin edici olan haklılıktır. Geri ve köhne olanı değil, ileriye ve yeni olanı, çürüyen çökeni değil gelişeni temsil etmektedir. Bizler işte bunu temsil ediyoruz. Derin ve engin düşünün ve üzerinde yaşadığımız şu barut fıçısı dünyamıza bir bakın. Nükleer silahları, tankları, uçakları, dev filoları ile emperyalistlerden daha güçlü görünen bir kuvvet görebiliyormusunuz? Ama tarih ve yaşadığımız hayat, gerçekten güçlü ve kahredici olanın, her şeye kadırmış gibi görünen bu zalim kuvvetler olmadığını, dünya proletaryası ve halkları olduğunu göstermektedir. Vietnâm ve Kamboçya halkları küçük ve son derece fakir halklardı. Onlar Amerikan filinin yanında karınca gibiydiler. Ama onların gazabı Amerikan emperyalistlerini görülmemiş bir bozguna uğrattı. Hindi-Çini halklarından kötegi yiyen bu kanlı haydut, Şah'ını ve Somozasını kurtaramadı. Latin Amerikânın oligarşik diktatörlüklerini de kurtaramayacaktı. Rus işbirlikçilerini bir yana korsak, günümüzde bazıları sonradan görme, hırslı ve saldırgan Rus sosyal-emperyalistlerinin Afganistanı 100 bin kişiyle kesin dize getirdiklerini, Vietnâm aracılığıyla Kamboçya'yı kesin yuttuklarını iddia ediyorlar. Onlar artık her iki küçük ülkeninde işinin bittiğini, dağlarda yankılanan tek tük tüfek seslerinin, can çekişinin son nefesleri olduğunu söylüyorlar. Bu

korkunç zavallı bir görüştür. Kendi kendimizi aldatmaktır. Kuvvete ve atom silahlarına tapanların görüşüdür. Fakat bu görüşlerle ilk defa tanışmıyoruz Altmışlı yıllarda Amerikan uşaklarında Vietnam için aynı şeyi söylüyorlardı. Gerçekte ancak uşaklar veya halkların gücüne inançları olmayanlar böyle düşünebilirler. Bağımsızlıklarına düşkün Afgan ve Kamboçya halklarının yurtseverlerinin ve komünistlerinin kaderlerine razı olabileceklerini söyleyebiliriz. Bu düpedüz bir deli saçması olmaz mı? Görünüşlere ve geçici durumlara aldanmamalıyız. Bugün Afganistan'da gerçekten de güçlü ve kahredici olan kimdir? En modern silahlarla tepeden tırnağa donatılmış, güçlü ve kahredici olan kimdir? En modern silahlarla tepeden tırnağa donatılmış, güçlü bir cephe gerisi olan yüz bin kişilik Sovyet sosyal emperyalist Rus ordusudur? Yoksa çakar almazlarla dağlarda mevzilenen entarili, sakallı, sarıklı çetelermidir? İşgal mi güçlüdür? Bağımsızlık savaşını hangisi? Bu sorulara doğru cevap verebilmek için işgalciden yana veya uşak olmamak yetiyor. Hiç kimse sosyal-emperyalistlerin genç ve güçlü oluşuna, kof kudretine ve suratındaki komünizm maskesine aldanmamalıdır. Dünya proletaryası veya halkları bütün zalimler gibi onuda tarihin çöplüğüne fırlatıp atacaktır.

Sayın yargıçlar;

Sözlerimi burada noktalamak istiyorum. Vereceğiniz karar bizden çok kendiniz hakkında olacaktır... Temennim askeri faşist diktatörlüğün bu bölgedeki sorumsuz güçlerine alet olmamanız ve kararlarınızı vijdani kanatlerinize eski anayasa normal kanunlara bağlı kalarak vermenizdir.

Savunmamı bitirmeden önce bu kürsüden;

Dünya proletaryasının ve halklarının, emperyalizme ve sosyal emperyalizme faşizme, sosyal faşizme ve tüm dünya gericiliğine karşı yürüttükleri mücadeleleri SELAMLIYORUM.

Afganistan ve Kamboçya halklarının sosyal emperyalistlere ve uşaklarına karşı yürüttükleri silahlı mücadeleyi SELAMLIYORUM.

Sosyal emperyalistlerin baskı ve tehditlerine, papazların, kardinalerin ve işçi aristokratlarının yozlaştırma çabalarına rağmen gittikçe güçlenen Polonya Proletaryasının kararlı ve militan mücadelesini SELAMLIYORUM.

El Salvador halkının Amerikan emperyalizmine karşı yürüttükleri silahlı mücadeleyi SELAMLIYORUM.

Amerikan emperyalizmine açıktan kafa tutan, Rus Sosyal Emperyalistleriyle uzlaşmaya yanaşmayan diğer emperyalistlere yüz vermeyen İran Devrimini SELAMLIYORUM.

Askeri faşist diktatörlüğe karşı fabrikalarda, dağlarda, sokaklarda, işkence

hanelerde ve hapishanelerde direnen yurtseverlerin, demokratların ve komünistlerin direnişini SELAMLİYORUM.

Yeni yılın Çeşitli milliyetlerden halkımızın Amerikancı cuntaya karşı kararlı mücadele yılı olmasını diliyorum.

**YAŞASIN MARKS, ENGELS, LENİN, STALİN VE MAO ZEDUNG  
YOLDAŞLARIN IŞIKLI YOLU.**

**M.ORUÇOĞLU.**

---

NOT: Bu dava bereatla sonuçlanmıştır. İlk önce tutukluluk hali kaldırılmış daha sonrada bereat kararı verilmiştir.

HAZIROL

Mahpusluğa hazırol  
Hazırol darağacına  
Namlu ağzına  
Dişe diş  
İnada inat  
Kavgalar yoludur  
Tuttuğun yol  
Betona ve demire  
Teslimiyet isteyen  
Kati zebellah emire  
Yani sermaye  
Ve zincir dünyasına karşı  
Sınıfının onurunu  
Kızıl direnme ruhunu  
Yaşatmaya hazırol!

Düşman  
Zindanlarda hiç bir zaman  
Yenilmez diye düşünme  
O  
En ağır yenilgileri  
Zindanlarda tadar  
Ve yer yüzünde hiç bir şey  
Zindanları kurtarmak kadar  
Koymaz ona

Son kez bağıyorum  
Hazırol!  
Ömürboyu yatmaya  
Nikahın ölüme  
Kırılsa bile  
Sorgulama tezgahında  
Destanlar yaratmaya  
Hazırol!